



*Het was het waard
met jou te strijden
het was het waard
van jou te zijn
ik heb geen spijt
nog geen seconde
nee 'k heb geen spijt
van onze tijd.*



de heer

Karel Heylen

echtgenoot van Maria Van Loo

Geboren te Veerle op 14 januari 1940 en in het
bijzijn van zijn familie vredig ingeslapen in het
UZ Gasthuisberg te Leuven op 30 juli 2017,
gesterkt door de ziekenzalving.

Lid van KVG, OKRA en KWB
Lid van Samana

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de
parochiekerk van Sint-Hubertus, Stationsstraat, te Ramsel
op **zaterdag 5 augustus 2017 om 10 uur**, gevolgd
door de begraafing op het plaatselijk kerkhof.

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.40 uur.

Avondwake in de kerk op **vrijdag 4 augustus 2017 om 19 uur**,
waarna een laatste groet kan gebracht worden aan Karel in
het funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 206 te Hulshout.

Dit melden u:

Maria Van Loo

zijn echtgenote

Mario Heylen

Kaya

Febe

Livia

Werner en Els Heylen - Schiepers

Ilonka

Elody

Stijn en Hilde Heylen - Van der Auwera

Jentl

Xanne

zijn kinderen en kleinkinderen

zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

de families Heylen, Van Loo, Van der Borghet en Van de Kerkhof.

Rouwadres: Ramselsesteenweg 129 - 2230 Herselt

*Met dank aan de huisarts Dr. Johan Willems, het team van
Johan Willems voor de thuisverpleging en aan het verplegend
personeel van het UZ Gasthuisberg, Eenheid 662, te Leuven
voor de goede zorgen.*

Herdenkingsviering vanwege de parochiegemeenschap
in de kerk op zondag 24 september 2017 om 10.30 uur.

www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015/22.21.17