

*Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden,
je hebt het meer dan moedig gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?*



mevrouw
Danielle Bogaerts
echtgenote van Remi Heylen

Geboren te Hoegaarden op 6 maart 1957 en
van ons heengegaan in het UZ Gasthuisberg
te Leuven op 4 september 2017, gesterkt
door de ziekenzalving.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de
parochiekerk van Sint-Hubertus, Stationsstraat, te Ramsel
op **zaterdag 9 september 2017 om 10 uur**, gevolgd
door de begraafing op het plaatselijk kerkhof.

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.40 uur.

U kan samen met de familie een laatste groet brengen aan
Danielle in het funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 206
te Hulshout, vrijdag 8 september van 18 uur tot 19.30 uur.

Rouwadres: Fam. Heylen - Bogaerts
p/a Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 206 - 2235 Hulshout

Dit melden u:

Remi Heylen

haar echtgenoot

Marijke Heylen en Kris Mesens
Caro

haar dochter, partner en kleindochter

haar broer, schoonzussen, schoonbroers, neven en nicht

de families Bogaerts, Heylen, Robaer en Vets.

*Met dank aan de huisarts Dr. C. Verdonck,
het team van Gert Vandecraen voor de thuisverpleging
en aan het verplegend personeel van het UZ Gasthuisberg
te Leuven voor de goede zorgen.*

Herdenkingsviering vanwege de parochiegemeenschap
in de kerk op zondag 24 september 2017 om 10.30 uur.