

Als ik verdriet heb, vader
en geen raad meer weet ...
denk ik aan al het goede
dat je voor ons deed ...



de heer

Marcel Boon

echtgenoot van Jeanne Dewin

Geboren te Herselt op 25 oktober 1928 en
rustig ingeslapen in het AZ Imelda
te Bonheiden op 16 maart 2016.

Lid van Ziekenzorg

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons mee
afscheid te nemen in de aula Nethehof, Vloeikensstraat 1,
te Hulshout op **donderdag 24 maart 2016 om 12 uur**.

Samenkomst in de aula om 11.45 uur.

De urne zal begraven worden in het urnenveld
op het kerkhof van Ramsel.

U kan, samen met de familie, Marcel nog een laatste
groet brengen in het funerarium Dirk Van Baelen,
Grote Baan 206 te Hulshout, woensdag van 18 tot 20 uur.

Rouwadres: Fam. Boon - Dewin
p/a Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 206-2235 Hulshout

Dit melden u:

Jeanne Dewin

zijn echtgenote

Robert en Christiane Torfs - Boon
Tom en Joke Torfs - Adriaensens
Lukas, Emiel
Kurt en Kaat Torfs - Lauwers

Simone Boon
Stijn en Joëlle Van der Veken - De Lil
Alyssa
Dorientje (†) Van der Veken
Jooke Van der Veken

Herman (†) en Nicole Verhaegen - Boon
Liesbeth Sprengers
Helena
An Verhaegen
Bart en Goele Verhaegen - Gijs
*zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen*

Maurice (†) en Maria Van den Bruel - Dewin,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
zijn schoonzus, neven en nichten

Johan Szymus
papa van Helena

de families Boon, Dewin, De Keyzer en Van Baelen.

*Met dank aan de huisarts Dr. Mieke De Pauw,
de behandelde arts Dr. Maertens en aan het team
van Timmy en Annouck voor de thuisverpleging.*